

Hoe we samen een sociale leefgemeenschap vormen

Gedragscode Reigershoeve

1. We hebben oog voor elkaar

Op de Reigershoeve vormen we samen een sociale leefgemeenschap. De Reigershoeve is niet alleen een woon- of werkplek, of een plek om je naaste te bezoeken. Het is een plek waar je prettig kunt leven of werken, waar je je ei kwijt kunt, waar je je kwetsbaar op mag stellen, waar je je gehoord en gezien voelt. Hier zijn we samen – collega's, familie en vrijwilligers - verantwoordelijk voor.

2. De mens is het uitgangspunt: nieuwsgierig zijn naar en het respecteren van verschillen

Iedereen is uniek en van waarde. Of je nu dementie hebt of niet, jong bent of oud, welke voorkeuren, gewoonten, geaardheid, kleur, cultuur of religie je ook hebt. Het is belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Juist onze verschillen en eigenaardigheden geven het leven op de Reigershoeve kleur. We zijn daarom nieuwsgierig naar elkaar en respecteren elkaar. Bovenal respecteren we de normen en waarden van bewoners. Zij wonen immers écht op de Reigershoeve, en zij zijn dan ook leidend.

3. Allemaal mens met behoeften

Ieder mens heeft behoefte aan liefde, warmte, troost, bezigheid, gehechtheid, het gevoel erbij te horen, gezien en gehoord worden, en geruststelling. Wanneer deze behoeften niet worden vervuld, heeft dit gevolgen voor iemands welbevinden. Dit geldt voor bewoners, deelnemers en logees, maar ook voor medewerkers, vrijwilligers en familie. We hebben oog voor elkaars (onvervulde) behoeften.

4. Bewust van jouw invloed op de ander

Praat je mét iemand in plaats van over iemand? Zie en hoor je elkaar echt? Help je iemand zijn kwaliteiten in te zetten? Geef je elkaar complimenten en feedback? Laat je je wapens thuis? Elke dag proberen we zonder oordeel met elkaar in contact te zijn. Soms zijn er conflicterende belangen of verschil van inzicht. Uitwisselen van ervaringen en reflecteren met elkaar is daarom essentieel.

5. Ja, tenzij

In principe is alles mogelijk, tenzij in de praktijk daadwerkelijk blijkt dat het echt niet kan of als medebetrokkenen hier nadeel van ondervinden.

6. Vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid

Op de Reigershoeve hechten we veel waarde aan vrijheid en werken we alleen met vaste afspraken en regels als dit iets toevoegt of wettelijk verplicht is. We blijven kritisch kijken wat écht moet. Elkaar het vertrouwen geven, en vervolgens vertrouwen krijgen, is hierin heel belangrijk. Net zo belangrijk is je verantwoordelijkheid nemen, je eigen grenzen kennen en aangeven, en hulp durven vragen.

7. Leren van en met elkaar

Op de Reigershoeve gunnen we het elkaar en onszelf om van elkaar te leren. Dit doen we door met elkaar mee te kijken, elkaar feedback te geven, elkaar op te leiden, ervaringen en incidenten te delen en te bespreken. Iedereen maakt fouten en daar zijn we transparant over. Als we iets zien dat vragen oproept, praten we hierover met mededogen zonder ons oordeel al klaar te hebben. Zelfonderzoek en het reflecteren op eigen handelen is belangrijk. Waar worstel je mee, wat vind je moeilijk en hoe komt dit? Wat zegt dit over jezelf? Waarin kun je jezelf ontwikkelen en wat heb je hiervoor nodig?